

Beretning Aktivitetsudvalget 2015-2016
v/ Susanne Løfberg

2015

Vi startede året med en teatertur for de mindste. I Riddersalen skulle vi se Antons højre hånd, en forestilling som Wikke & Rasmussen stod for. Riddersalen er et fantastisk teater, hvor børnene bliver inddraget i forestillingerne.

Derefter havde vi et par spændende rundvisninger i Christiansborgs ruiner og De Kongelige Stalde. Her fik vi fortalt om Christiansborgs over 800 år lange historie som middelalderborg, kongeslot og magtcentrum.

Vi havde 3 fine besøg på Bülow's lakridsfabrik. Her hørte vi hele historien om Johan Bülow's lakrids eventyr. Vi var også rundt og se produktionen og ikke mindst fik vi lov at købe lakrids med hjem.

Så var det blevet tid til byvandring i Istedgade hvor Hanne Fabricius var en meget engageret fortæller. Vi havde 4 aftener med Hanne, fælles for alle var at det øsregnede på turen. Heldigvis skulle vi afslutte med at spise sammen på Restaurant Klubben, hvor vi fik varmen og god mad.

Et par dejlige sommeraftener holdt vi i Grønnegårdsteatret hvor vi så Tribadernes nat. Inden forestillingen spiste vi vores medbragte mad i haven og vi havde et par gode aftener.

Efteråret blev indledt med 3 overdådige aftener hos Konditori Antoinette. Er der intet brød så spis kage, det havde vi så sandelig rig mulighed for, her var alt hvad hjertet kunne begære af søde sager. Samtidig fik vi også fortællingen om stedet.

Børnene skulle heller ikke i år snydes for Eventyrteatrets forestilling i Glassalen. I år var det historien om Fugl Fønix der blev spillet, et sjovt og tankevækkende eventyr om venskab, fordomme og frihedstrang hos både mennesker og eventyrlige væsener. Det er altid en oplevelse at se de dygtige børn spille teater.

Årets arrangementer sluttede med 2 aftener for voksne med Amatør Stand-Up. Det blev et par herlige aftener hvor vi først spiste lidt mad sammen inden vi gik til Play Comedy Club, hvor vi blev rigtig godt underholdt og fik rørt lattermusklerne.

2016.

Vi var lidt længe om at få de første arrangementer på plads, så det blev juni måned inden vores første arrangement løb af stablen. Til gengæld var der 3 x byvandring på Christianshavn. Vi mødtes på Christianshavn Metrostation og turen gik derefter rundt i hele området godt hjulpet af nogle dygtige guider. Vi sluttede med at spise sammen og alle havde en herlig aften.

Efter sommerferien var det tid til en familietur. Turen gik til Flakfortet, hvor vi havde arrangeret en guidet rundvisning. Jeg ved ikke om nogen mødte øens husspøgelse Helmut, men det var en god dag med rundvisning, frokost og leg.

Et altid populært arrangement gentog vi her i efteråret, nemlig et besøg hos Perch's Thehus. Det er virkelig nogle hyggelige arrangementer, hvor vi hører om Perch's, og om hvordan teen produceres. Vi smager på forskellige teer og der er mulighed for at handle te med hjem.

Så var det blevet efterår og tid til den traditionelle tur til Tivoli og Eventyrteatret. I år var det Eventyrteatrets 25- års jubilæumsforestilling. Forestillingen var Nilens Stjerne inspireret af myter fra det gamle Egypten. Det var som sædvanlig en god oplevelse som ikke blev mindre af, at Tivoli var pyntet op til Halloween.

Vi sluttede året af med en forrygende vinsmagning af Piemonte vine. Den runde mødesal var pyntet op i Italienske farver og Piemonte Jørgen kom med dejlige vine og delikatesser fra området. Det hele blev krydret med historier om vinene og området Piemonte.

Det er lykkedes os, at finde en ordening omkring udvalget i 2017. Så efter generalforsamlingen går udvalget i gang med at finde på nye arrangementer. Så hold øje når Infoerne igen kommer ud til jer.